

# Vrolijke muziekavond in wooncentrum Harlinga

*Harl. erf 6/10'07*  
HARLINGEN - In wooncentrum Harlinga had afgelopen dinsdag een gezellige muziekavond plaats. De muziekgroep Unicorn uit West-Friesland en opgericht in Hoorn speelde met veel enthousiasme en vakmanschap voor de bewoners. De naam Unicorn is afgeleid van de mythologische Eenhoorn, waarvan ook een afbeelding in het wapen van Hoorn zit.

Nadat de voorzitter, mevrouw Riek van der Berg, de muziekgroep en de vele aanwezigen welkom had geheten, werd er gestart met een rustig Schots nummer. De band bestaat uit vier personen: Esther Ladiges (lead-zangeres, die tevens verschillende muziekinstrumenten bespeelt); Karin Bakker (zang en viool), Martien Tijburg, (accordeon) en John Kuiper (zang, gitaar en banjo), die ook op humoristische wijze de nummers, die

gespeeld werden, aankondigde. Unicorn heeft een heel omvangrijk repertoire en speelt muziek uit vele windstreken op professionele wijze. Een genot om maar te luisteren! De band speelt niet alleen Keltische, Ierse, Schotse en Jiddische Klezmermuziek, maar ook Nederlands/Vlaamse muziek en popballades.

Deze avond werden er vrolijke Ierse polka's en dansmuziek gespeeld; verschillende stijlen zeemansliedjes, o.a. het Belgische zeemansliedje 'De Zoute Zee', gezongen in het nederlands door Esther Ladiges en John Kuiper. Ook zong Esther het bekende 'Het Dorp' van Wim Sonneveld. Na de pauze werd er vrolijke Jiddische muziek ten gehore gebracht, waarbij de aanwezigen mee konden zingen en klappen, evenals bij de Ierse dansmuziek. Ook werd er nog gedanst op deze muziek.



Unicorn in Harlinga.

(Foto: mevrouw Van der Zee)  
*Sjerd Helfrich*

Het rustige lied 'The Swallows' werd op ontroerende wijze door Esther en Karin gezongen, prachtig begeleid door John op de gitaar. Ook bleek de virtuositeit van de bandleden uit verschillende nummers. Al met al was het een prachtige muziekavond, waarvan de bewoners erg hebben genoten. Met voor

ieder bandlid een mooi bos bloemen sloot de voorzitter de avond, waarna een hartelijk applaus volgde en de band nog een toegift gaf. Hierna bleef men nog gezellig een poosje bijeen onder het genot van een hapje en drankje, geserveerd door de vrijwilligers, die elke keer trouw de catering verzorgen.